

**Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Ερευνητικών Κέντρων -
Ιδρυμάτων (ΠΟΕΕΚ-Ι)**

**Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων σε Ερευνητικά
Ιδρύματα Ιδιωτικού Δικαίου (ΠΟΣΕΕΙΙΔ)**

Ένωση Ελλήνων Ερευνητών (ΕΕΕ)

**Κείμενο Ενημέρωσης και Διαμαρτυρίας για την
Πολιτική της Έρευνας στην Ελλάδα**

Αγαπητές και αγαπητοί φίλοι,

σας καλωσορίζουμε στη σημερινή «Βραδιά του Ερευνητή», η οποία είναι αφιερωμένη στην επιστημονική έρευνα στη χώρα μας και στα επιτεύγματά της, και θα θέλαμε να δώσουμε τα διαπιστευτήρια της ερευνητικής κοινότητας, μέρος του έργου της οποίας θα δείτε σήμερα.

Οι Ερευνητικοί Φορείς που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας και το Υπουργείο Παιδείας εργάζονται άοκνα και προάγουν τη γνώση.

Στην προσπάθειά τους αυτή:

- **Συγκλίνουν με τον μέσο όρο της Ε.Ε. ως προς τα ερευνητικά επιτεύγματα** (συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, μέσος όρος δημοσιεύσεων ανά ερευνητή, θύλακες Αριστείας, κ.ά.).
- **Αποκλίνουν όμως τραγικά ως προς τη χρηματοδότηση** της Έρευνας και Τεχνολογίας, καθώς μόνο το 0,69% του ΑΕΠ διατίθεται σε αυτήν στην Ελλάδα, με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο να βρίσκεται στο 2% και τον ευρωπαϊκό στόχο, για το 2020, στο 3%.
- Η διαχρονικά **πενιχρή επιχορήγηση των Ερευνητικών Κέντρων από την Πολιτεία μειώνεται συνεχώς κατά την τελευταία επταετία, με αποτέλεσμα τη συνολική περικοπή της επιχορήγησης αυτής κατά 68% μεταξύ των ετών 2008- 2015** (σε απόλυτους αριθμούς: 80 εκατ. ευρώ το 2008, λιγότερα από 26 εκατ. ευρώ το 2015). Τα Ερευνητικά μας Κέντρα οδηγούνται έτσι σε σταδιακή αποδυνάμωση και ενδεχόμενο κλείσιμο, καθώς δεν διασφαλίζεται πλέον ούτε καν η μισθοδοσία του τακτικού τους προσωπικού. Και αυτό, παρά το γεγονός ότι η επιχορήγηση των Κέντρων λειτουργεί άκρως πολλαπλασιαστικά για την εθνική οικονομία, δεδομένου ότι για κάθε ευρώ που επενδύει το κράτος στα Ερευνητικά Κέντρα, αυτά «αποδίδουν» στην οικονομία από 2 έως 9 επιπλέον ευρώ (ανάλογα με το θεματικό αντικείμενο έρευνας) από ευρωπαϊκούς, διεθνείς και ιδιωτικούς πόρους, δίνοντας παράλληλα εργασία -μέσω των ερευνητικών προγραμμάτων- σε 3.000 εργαζομένους, στην πλειοψηφία τους νέους επιστήμονες. Να σημειώσουμε, βέβαια, ότι οι περισσότεροι από τους εργαζομένους αυτούς απασχολούνται στα Κέντρα με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις ανάθεσης έργου, χωρίς κανένα κατοχυρωμένο εργασιακό/ασφαλιστικό πλαίσιο.
- Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι **οι προαναφερθείσες περικοπές δεν αποτέλεσαν ποτέ μνημονιακή υποχρέωση της χώρας**, τουναντίον μάλιστα. Έχουμε λοιπόν βάνουση περικοπή πόρων καθαρά επενδυτικών και όχι περικοπή άσκοπων δαπανών. Η

πολιτική αυτή δεν είναι, κατά συνέπεια, μια πολιτική νοικοκυρέματος, πόσω μάλλον ανάπτυξης, αλλά μια πολιτική που πλήττει καθαρά παραγωγικές και προσοδοφόρες δομές, που συμβάλλουν επιπλέον στην ανάσχεση της φυγής των νέων επιστημόνων από την Ελλάδα, όπως είναι τα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας μας.

- Αξίζει να σημειώσουμε ότι τα ελληνικά Ερευνητικά Κέντρα αξιολογούνται εδώ και δεκαετίες, βάσει νόμου και ανά τακτά χρονικά διαστήματα, από διεθνείς επιτροπές κριτών για το σύνολο του έργου τους. Στην τελευταία δε αξιολόγηση στις αρχές του 2014, η πλειονότητα των Ερευνητικών Κέντρων συγκέντρωσε μέσο όρο βαθμολογίας 4 με άριστα το 5.
- Όλα τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα Ερευνητικά Κέντρα που δραστηριοποιούνται στις θετικές επιστήμες, όσο και για εκείνα των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Τα τελευταία παρέχουν στην ελληνική κοινωνία τον καθρέφτη μέσα από τον οποίο γνωρίζει τον εαυτό της με τρόπο αντικειμενικό και έγκυρο, ερευνούν την ιστορία και τη γλώσσα της, αποτυπώνουν -ιδιαίτερα στη διάρκεια της παρούσας κρίσης- τον κοινωνικό μετασχηματισμό που βρίσκεται σε εξέλιξη και υποστηρίζουν επιστημονικά τις κοινωνικές πολιτικές που πρέπει να εφαρμοστούν.
- **Το ερευνητικό δυναμικό της χώρας αποψιλώνεται σταδιακά**, δεδομένου ότι οι προσλήψεις και η ανανέωση του ερευνητικού προσωπικού στα Κέντρα υπάγεται στους γενικότερους κανόνες προσλήψεων στο δημόσιο, αγνοώντας την Ευρωπαϊκή Πολιτική που συνδέει την ανάπτυξη της κάθε χώρας με την προαγωγή της Έρευνας και Καινοτομίας. Ως εκ τούτου ο μέσος όρος των ανθρώπινων πόρων για την Έρευνα υπολείπεται στη χώρα μας κατά 2,1% του ευρωπαϊκού (6,3% στην ΕΕ, 4,2% στην Ελλάδα).
- Το νέο νομοσχέδιο για την Έρευνα, που πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων άμεσα, δεν διασφαλίζει παρά «μέρος των λειτουργικών εξόδων» των Ερευνητικών Κέντρων... Οι ρυθμίσεις που προωθούνται στο σύνολο του νομοσχεδίου δείχνουν περίτρανα ότι η Πολιτεία δεν ενδιαφέρεται για τη στήριξη του δημόσιου συστήματος της Έρευνας στη χώρα. **Απουσιάζει η στρατηγική της ανάπτυξης - μένουν μόνο οι περικοπές.**
- Τέλος, η επαπειλούμενη αξιολόγηση του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού των Ερευνητικών Κέντρων με την εκ των προτέρων ποσόστωση εγκυμονεί κινδύνους απολύσεων και περαιτέρω αποδυνάμωσης των Κέντρων και του ρόλου τους στην ανάπτυξη της χώρας.

Εάν, όπως αναφέρεται ρητά στην πρόταση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, **«Η επένδυση στη γνώση είναι ο μοναδικός σίγουρος δρόμος για την πρόοδο μιας κοινωνίας»**, η Ελληνική Πολιτεία δεν μπορεί να εμφανίζεται ως Ιανός, με δύο εκ διαμέτρου αντίθετα πρόσωπα. Καλείται να αναλάβει τις ευθύνες της και να πράξει τα δέοντα για την προαγωγή της Έρευνας στη χώρα.